

Channel 2005 atelier

Kosmische tekst.

Ik ben het Licht, ik ben de schepper en al het geschapene ben ik. Niets en niemand is mij uitgezonderd. Alles is hier en nu om het ongekende te leren kennen in mijn naam. En mijn naam is uw naam, niets en niemand uitgezonderd.

Ik ben de liefde, de liefde is die ik ben.

Mijn spiegelbeeld geschapen om mij te leren kennen en zo te weten wie ik eigen lijk ben. Want het duister bracht en brengt het licht tot kennis.

Dus vergis u niet mijn geliefden in het door ons geschapen spiegelbeeld gebaseerd op illusie. Want alles dat u omringt, weerspiegelt de door u geschapen gedachten. Dus leer u zelve kennen zodat wij tot vol bewustzijn brengen dat wat ongekend verborgen ligt. U zult weten wie ik ben als u al uw kanten aan het licht brengt. Want keer op keer zult u uitgenodigd worden om uw duistere kanten te verlichten en zo te zien dat wat illusie is, dat wat werkelijk is. Niemand zal zich zelve kennen als hij zij niet alles kent.

Ik ben liefde en alles ben ik, onvoorwaardelijke liefde. Alles is doordrenkt van mij. Alles en iedereen is mij even lief. Alle duister en alle licht ben ik. Alles is uit mij ontstaan en alles zal tot mij wederkeren. Mij herinnerend als u. U allen uit mij geschapen gelijk aan mij, mijns gelijke. Gesprongen om mijn koninkrijk in essentie te doen terugkeren, te doen herinneren. Mijn glorie in u allen. Want u bent geschapen naar mijn evenbeeld om zo ook uw illusie te scheppen en zo tot bewustzijn te komen van uw goddelijk zelf. Want alles is gelijk aan mij, zo boven zo beneden, zo groot zo klein. Alles doordrenkt van de grootsheid van mijn wezen. Alles doordrenkt van de grootsheid van de liefde. Want ik ben u allen en uw spiegelbeeld zal jullie naar het huis van uw vader moeder brengen. Alle zonen en dochters weer teruggekeerd in de oorsprong van hun wezen in vol bewustzijn, in tot kennis gebracht licht. Want weet mijn geliefden, u brengt mij in u tot kennis weerspiegelt door illusie door u zelf geschapen. Allen zult u terugkeren in onschuld, door geschapen schuld, door de geschapen illusie.

U weet werkelijk niet wie u bent, maar eens zult u weten dat u scheppers bent. Groter dan groots zal uw thuiskomst zijn. De hemel uiteindelijk op aarde, als u zich herinnert de grootsheid van uw ware aard. Want ik ben de weg, ik ben het leven, ik ben het licht, ik ben al dat is en al dat niet is. Er is niets dat ik niet ben. Ik ben de waarheid, de enige waarheid ben ik. Ik kan niet anders dan u onvoorwaardelijk liefhebben, want ik bèn de onvoorwaardelijke liefde.

Hoe meer u zich herinnert, hoe meer u zult weten dat ik u ben, in alle miljarden facetten van lichtend waar zijn. U allen zal de glorie kennen, want u bént de glorie. Delen van het grootse plan om bewust te worden van u zelve, van dat wat alleen, all-een eerst was en dat geweten zal zijn. Het bewust zijn van al dat is, dus het volledig ervaren van ons zelf, het ervaren van het zelf. Hoe groots zal onze glorie zijn.

Dus vrees niet mijn geliefden, het uur nu nadert. Het uur nu waarin alles tot nu, tot bewustzijn komt. Tot in alle spelonken van uw koninkrijk gaat het licht aan. En wát er aan het licht komt, weet dat álles er is om u te dienen om de grootsheid van de vader moeder te vieren.

Verwondert u over de grootsheid van dit spel en weet dat u de illusie níet bent. Maar heb ook uw tegenkanten lief, want u hebt ze zelf geschapen vanuit onbewuste velden om zo, als u deze velden kent en liefheeft, ze weer op te laten lossen. Omdat u dan weet en zich herinnert dat wat u wél bent.

Want uw schuld brengt uw onschuld, uw haat brengt uw liefde, uw angst brengt uw vrede, uw duister brengt het licht.

