

Channel 18 april 2012

*Vraag: Wat willen jullie zeggen over het loslaten van ons huis?*

Thuiskomen.

Het loslaten van het huis is iets anders dan het verwelkomen van het huis.

Het huis in de fysieke vorm is iets anders dan het huis in de astrale - of gevoelsgebieden. Deze gebieden, deze laatste gebieden bevinden zich in u zelf. Het gebiedt ons te zeggen dat het edoch niet gemakkelijk is om huizen die buiten de astrale vormen gevormd zijn los te laten omdat u zich allen nog steeds hecht aan de fysieke vormen die binnen de illusie werkelijkheid lijken. Deze werkelijkheid zal u echter niet troosten omdat dat wat getroost wil worden uw zielenlichaam is en niet uw fysieke vormen.

Dat wat getroost wil worden, reikt vele malen verder dan dat wat u uw fysieke lichaam noemt. Uw fysieke lichaam lijkt genot te krijgen aan dat wat we fysieke vormen noemen zoals ook uw huis een fysieke vorm is. Dat is echter niet het gebied waar wij over wensen te spreken of waar wij u naar toe wensen te duiden zoals dat ook wellicht uw eigen verlangen is.

Het verlangen van de ziel is het werkelijk thuiskomen in zichzelf. In zichzelf wil zeggen binnen de ervaring van het zelf. Het thuiskomen zit hem in eerste instantie niet in de fysieke vorm maar in de uiting van de ziel binnen de fysieke vormen. Dan zult u zich namelijk altijd en overal thuis gaan voelen waar u ook bent.

U bent echter geneigd zoals elk mens op deze aarde uw troost te vinden in de werkelijke fysieke vormen. Daar is hij niet te vinden. Dat is slechts steeds van tijdelijke aard zoals alles op uw aarde van tijdelijke aard is. Deze fysieke vormen zullen u niet troosten omdat dat niet is waar de ziel naar verlangt.

De ziel verlangt naar werkelijk getroost worden door de bezieling, door het herkennen van de ziel binnen de vorm. Dat is wat anders dan de loze vormen die tot nu toe over het algemeen gesproken uw aarde bevolken. Deze bevolking is niet dat wat u verlangt. Dat wat u verlangt is het werkelijk thuiskomen van de ziel op uw aarde. Dat is een andere beweging, dat is een beweging van binnen naar buiten. Dat zal u troosten.

De andere beweging is van buiten naar binnen. Dat zal u niet troosten, ja tijdelijk, even later gaat u weer op zoek naar troost omdat uw gebied in uzelf u gebiedt dat werkelijk te gaan vinden wat gevonden wil worden: de bezieling van elke vorm. Dan zult u uiteindelijk alle uiterlijke vormen los kunnen laten omdat dat wat thuis gevonden is in u zelve woont.

Laat los elke uiterlijke vorm en zo zult u uiteindelijk gaan vinden dat elke vorm waar u naar verlangt van binnen naar buiten te vinden is omdat u alles gaat bezielen zo ook uw eigen huis. Dat huis is niet in de uiterlijke vorm maar in uw innerlijke scheppingskracht omdat u dat wat bezield gaat worden steeds vertrouwd om u heen gaat ringen zodat geringd gaat worden dat wat u bent. Het heilige huwelijk sluiten met de fysieke vorm is iets anders dan de fysieke vorm als troost in uzelf laten bevinden. Daar vindt u deze echter nooit.

U moet gaan vertrouwen dat wat om u heen ringt iets anders is dan dat wat u wenst te bezielen. Het heilige huwelijk zal plaatsvinden, dat is onomstotelijk een bewijs van het thuis vinden van u zelf, daar waar u zo naar verlangt binnen elke fysieke vorm, dat wat u omringt.

De beweging mijn geliefden, van de bezieling is precies een andere beweging dan dat wat u tot nu toe gedacht heeft te vormen. De vorm is niet de troost. U zult de vorm gaan troosten door daar werkelijk in aanwezig te gaan zijn. In u zelf het thuis vinden door thuis te komen op aarde waardoor dat een ervaring wordt binnen de fysieke vorm. Dat is wat anders dan u getroosten met fysieke vormen. Daar zit uw wereld niet, daar zit niet de wereld waarnaar u verlangt. Daar zit niet de wereld die u als zielen, als Allerzielen wenst te creëren.

Die beweging gaat van binnen naar buiten. Dan zult u thuiskomen binnen elke fysieke vorm ongeacht waar u ook woont. Uw woning wordt dan het thuis van de ziel zodat u overal thuis zult komen.

Wij danken u.